

1 oktober 2014
Nieuwsbrief Gelukzoekers
Door: Jacqueline van Noordenne

Er is zoveel gebeurd de laatste tijd en ik ben zo enthousiast over hoe Gelukzoekers zich ontwikkeld, dat ik wel "in de pen moest kruijen".

Het belangrijkste nieuws is dat "gelukzoekers" een feitelijke vereniging wordt. Een vereniging met leden, statuten en een missie. De missie van gelukzoekers komt er simpel gezegd op neer dat we dingen organiseren waar wij en ook onze leden gelukkig van worden. Dat kan een wandeling, een workshop of een lezing over een inspirerend onderwerp zijn. Wie wij zijn? Annemieke Ooteman, Jacqueline van Noordenne en Leonoor Stange. En dat is ook direct het bestuur,



Afgelopen maanden zijn we eropuit getrokken met de gelukschenkerij. We hebben kopjes thee en koffie geschonken en lekkers laten proeven en het publiek getraakteerd op mooie spreuken. We stonden in het Jubelpark in Brussel en op de tuinenroute in Delft en op de Druivenfeesten in Hoeilaart. Zo enorm leuk om te doen. Zulke leuke, enthousiaste mensen



ontmoet. Het is echt geworden wat ik had gehoopt toen ik aan die kar begon te bouwen.

Het weer wordt nu wat minder dus waarschijnlijk komt de kar pas weer in het voorjaar te voorschijn.

Mocht je van een tof initiatief horen waar de Gelukschenkerij leuk bij zou passen, dan horen we het graag.

(Onvoorstelbaar dat het pas een half jaar geleden is dat de gelukschenkerij klaar was en ingewijd werd bij mij in de tuin)

De **gelukswandeling** is steeds een beetje bijgesteld en wordt alsmaar leuker. Dinsdag a.s. gaan we waarschijnlijk voor de laatste keer dit jaar "het bos van geluk" in. Als je zin hebt om mee te gaan (**7 oktober**, in Terhulpen, van 10-14 uur, bijdrage 5 euro) dan kan dat. Stuur maar even een mailtje of kijk op de website (www.gelukzoekers.com). Of misschien ken je iemand die je een wandeling in het bos van geluk gunt; stuur dan deze informatie door. Alvast bedankt!



Sinds een week of wat hebben we een heuse website www.gelukzoekers.com. Annemieke heeft zichzelf overtroffen en er iets prachtigs van gemaakt. Na de website voor haar bedrijf "verkleedfeestje.be" moest het een makkie worden maar dat viel nog goed tegen, maar het resultaat is helemaal TOP.

Maandagavond 13 oktober doe ik de workshop: "Gelukkiger, kan dat?" bij mij thuis. Als je 'm



nog niet hebt meegemaakt, (of al meer dan een jaar geleden en je bent nieuwsgierig hoe de workshop zich heeft ontwikkelt) laat t weten. Je bent van harte welkom om 19.30 uur op de Ogentroostlaan 5, Overijse. Bijdrage naar eigen inzicht. Voor meer informatie kijk op de website (www.gelukzoekers.com)

Een nieuwsbrief van Gelukzoekers is naar mijn mening niet compleet als er niet een inspirerende spreuk of tekst of filmpje bij zit.

Graag wil ik je wijzen op een TedTalk van Jim Carthcart. Zijn verhaal komt er op neer dat als je NU besluit elke dag één uur te besteden aan wat je echt boeit, je over 5 jaar een expert bent in dat onderwerp. Het is zo haalbaar dat het mij in elk geval enorm inspireert. En jou misschien ook wel. <https://www.youtube.com/watch?v=-ki9-0aPwHs>

Als je een boek hebt gelezen of een filmpje hebt gezien wat je inspirerend vindt, deel het dan met gelukzoekers. gelukzoekers@outlook.com. Alvast bedankt.

Geluk delen verbindt ons met elkaar!

Een fijne dag. Liefs, Jacqueline